

BIJSCHRIFT

God leeft waar mensen omzien naar elkaar

zondag 2 september

22^{ste} zondag b • Geen formalisme maar echte liefde.

zondag 9 september

23^{ste} zondag b
Wie op Hem vertrouwt krijgt nieuwe levenskracht.

zondag 16 september

24^{ste} zondag b
Ook in zijn leven hoorde lijden.

zondag 23 september

25^{ste} zondag b
Dankbaar zijn als een kind.

zondag 30 september

26^{ste} zondag b
Wie openstaat voor anderen hoeft niets te vrezen.

donderdag 4 oktober

Feest van Franciscus
Inspiratieheilige voor onze paus.

zondag 7 oktober

27^{ste} zondag b
Geloven versterkt de trouw in goede en kwade dagen.

donderdag 11 oktober

Heilige Johannes XXIII
De man die durfde vernieuwen.

zondag 14 oktober

28^{ste} zondag b • Voor God telt niet wat je hebt maar wie je bent.

God leeft waar mensen omzien naar elkaar.

Jarenlang hing het op vele plaatsen “ God ziet u, hier vloekt men niet”. Zou Hij vandaag ons nog bezien vanuit dat al of niet vloeken?

Neen, God heeft een andere keuze gemaakt. Hij wil niet van bovenuit neerkijken, maar tussen de mensen zelf aanwezig zijn.

Daarvoor heeft Hij zijn Zoon gezonden om te leven tussen de mensen en hen in kleine en grote dingen te laten zien en voelen waar Hij van droomt.

En zo kwamen zijn woorden van: zalig als je een beetje nederig bent zalig als je verdriet hebt als iets fout loopt zalig als je steeds het goede in de andere wilt zien zalig als je het eerlijk wilt laten gebeuren zalig als je kunt zeggen spons ervoor en opnieuw zalig als je recht in je schoenen staat zalig als je vrede brengt tussen mensen.

God vindt het zalig als mensen zo naar elkaar omzien. Daar voelt Hij dat Hij mag leven.

Antoon Vandeputte

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Meugens - Marc Van de Voorde - Antoon Vandeputte - Erikus Verheggen - Leifling Van der Balle - Beeld: Gery Janssens - DSM - 1998 1200

Interesse voor onze uitgaven?
www.muurkranten.be