

BIJSCHRIFT

geloven is weten dat
de mens redelijker is
dan zijn verstand
en gevoeliger dan
zijn emoties



ZONDAG 20 JANUARI

2^{de} zondag C • Ook in moeilijke dagen heeft Hij je lief.

ZONDAG 27 JANUARI

3^{de} zondag C
Hij maakt Gods woord levend.

ZATERDAG 2 FEBRUARI

Maria Lichtmis • God maakt de levensopdracht van Jezus bekend.

ZONDAG 3 FEBRUARI

4^{de} zondag C • Ik ben gekomen voor iedereen op aarde.

ZONDAG 10 FEBRUARI

5^{de} zondag C • Kan jij alles achterlaten om Hem te volgen?

MAANDAG 11 FEBRUARI

O. L. Vrouw van Lourdes
Bij haar vindt iedereen troost.

ZONDAG 17 FEBRUARI

6^{de} zondag C • Wat een geluk wanneer je niets te verliezen hebt.

MAANDAG 18 FEBRUARI

H. Bernadette • Het kleine meisje met een groot geloof.

ZONDAG 24 FEBRUARI

7^{de} zondag C • Een nieuwe wereld waar elkeen gelijk is.

Hoe de dingen in elkaar zitten, dat zegt alles over iets. De anderen benaderen alles gevoelsmatig. Ze geloven dat je geen bewijzen of argumenten nodig hebt om te weten hoe de dingen in elkaar steken en wat de waarheid is. Hoe je je erbij voelt, dat is alles bepalend. Ratio versus emotie, rede tegenover gevoel, hoofd of hart. Beide pogingen om de wereld te begrijpen botsen op grenzen. Niet alles heeft genoeg aan een rationele verklaring. Liefde bijvoorbeeld is meer dan een chemisch proces. Niet alles heeft genoeg aan de emotionele waarheid. De werkelijkheid van feiten is groter dan de duiding van mijn gevoelens erbij. Dat is wat het geloof zegt: met verstand en gevoel alleen grijp je de waarheid niet. Geloven is weten dat de mens redelijker is dan zijn verstand en gevoeliger dan zijn emoties.

Mark Van de Voorde

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: M. Meirhaeghe - Mark Van de Voorde - Annelies Heijndrickx - Erik Meirhaeghe - Luc Huyghebaert - Beeld: Getty Images / OSM - maart 2019

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be