

BIJSCHRIFT

Trouw is liefde die
alle seizoenen aanvaardt:

de blije dagen van de lente,

de warme van de zomer,

de rijpe van de herfst,

de stille van de winter.



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jol Merckaert - Mark Van de Voorde - Antoon Vandepoel - Erika Nechtré - Ludwing Vandebollen - Beeld: Getty Images - ©UM - maart 2019

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

Plato noemde de trouw “de essentiële deugd”. Toch staat trouw niet in de klassieke lijst van de zeven deugden. Die zijn: voorzichtigheid, rechtschapenheid, matigheid, moed, hoop, geloof en liefde. Misschien staat trouw er niet tussen, omdat ze essentieel is. Meer nog, trouw is de consequente toepassing van al die zeven deugden. Wie trouw is, mijd gevaren maar is rechtschapen. Wie trouw wil zijn, mag niet overdrijven in beloften en mag geen verwachtingen koesteren die niet kunnen worden ingelost. In moeilijke tijden vergt de trouw de sterke moed om het vol te houden, maar blijft ze hoopvol uitzien naar betere tijden. Want trouw gaat uit van een onverwoestbaar geloof in een mens of een zaak. Trouw is immers gedreven door een liefde die alle seizoenen van het leven aanvaardt: de blije dagen van de lente, de warme van de zomer, de rijpe van de herfst, de stille van de winter. Precies daarom is trouw ook de moeilijkste deugd. Het komt ons bijgevolg nooit toe om te oordelen over de trouw van een ander. Hoe trouw zouden wij zijn?

Mark Van de Voorde