

# BIJSCHRIFT



GELUK lijkt een beetje op  
**PAASEIEREN**  
ernaar zoeken is het leukst

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jol Merckaert - Mark Van de Voorde - Antonien Vandecasteele - Erikus Neelhuysen - Ludwig Vanderbeke - Beeld: Getty Images - ©UM - april 2014

Interesse voor  
onze uitgaven?  
[www.muurkranten.be](http://www.muurkranten.be)

Hoewel de timing van dit stukje eerder onder de uitdrukking 'vijgen na Pasen' valt zullen we het toch maar bij het thema van deze actueelkrant houden: de gelijkenis tussen paaseieren zoeken en de eeuwige queeste naar geluk. Grote denkers breken er sinds mensenheugenis hun hoofd over, er werden ganser bibliotheken over geluk volgeschreven. Hoe krijgt een mens hét geluk te pakken? De nadruk hierbij ligt vooral op wat geluk nu precies inhoudt of welke vormen van geluk er bestaan. Wat je definieert, dus duidelijk afbakt en helder beschrijft valt te bereiken of desnoods te veroveren. De verschillende filosofische stromingen houden er hun geluksstokpaardjes op na. De epicuristen beschouwen genot en afwezigheid van pijn en ongemak als de hoogste vorm van geluk terwijl de stoïcijnen net rust en wijsheid als geluksideaal vooropstellen enzovoort. Uiteraard kent geluk vele gedaanten en evolueert de invulling ervan tijdens een mensenleven. Het belangrijkste verliest men echter vaak uit het oog: terwijl mensen haast verbeteren het geluk najagen heeft men geen oog voor de schoonheid en goedheid onderweg. Men beseft te weinig dat de reis minstens even interessant kan zijn als de bestemming. Dus als u volgend jaar paaseieren zoekt wees dan niet enkel belust op de chocolade die u te wachten staat. Maar beleef ook plezier aan het ritueel, het enthousiasme van de verwachtingsvolle kinderen of zelfs de tuin waarin de lekkernijen verstopt zijn. Het verlangen en zoeken naar is vaak even waardevol als het binnenrijven...

Ludwig Vanderbeke