

BIJSCHRIFT

het ideale *Nieuwjaarscadeau*

voor onze tegenstanders
begrip

voor onze medestanders
vertrouwen

voor onze familie
verdraagzaamheid

voor onze kinderen
het goede voorbeeld

voor onze partner
trouw

en voor onszelf aanvaarding

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Ruedeele, Jef Meijer - Mark Van de Voorde - Antoon Vandepotte - Erika Nechelpol - Lotberg Vanderballe - ©UM - 2017-1184

Interesse voor
onze uitgaven?
www.muurkranten.be

De tijd van de pakjes is weer aangebroken. Op het eindejaar, de drempel naar het nieuwe jaar, staan we met cadeautjes klaar. Dat is meer dan een gebruik, een gewoonte of traditie. Geschenken zijn eigenlijk ook vormen van gedenken. Gedenken dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn en de mooie dingen van het leven uiteindelijk ook gekregen zijn. Gedenken is tenslotte danken voor wat je van elkander kreeg, en de wens uitspreken dat het nieuwe jaar ook weer een verrassingspakket mag zijn met vele goede gaven van liefde, trouw en mildheid, van vriendschap, hoop en vrede. In een goed geschenk zit meer dan de waarde van 't cadeau, meer dan de prijs van 't ding. Wie een pakje openmaakt, ziet niet alleen het voorwerp maar ook het onderwerp, hij of zij die het geschenk heeft ingepakt. In Hamlet schreef Shakespeare: "Overvloedige gaven worden armzalig, als gevers liefdeloos blijken." Het omgekeerde is ook waar: kleine gaven worden rijkelijk, als liefdevol de schenkers zijn. Laten we daarom onze geschenken inpakken in wikkels van begrip en vertrouwen, van verdraagzaamheid en 't goede voorbeeld, van trouw en de aanvaarding van de ander en onszelf.

Mark Van de Voorde