

BIJSCHRIFT



gelukkig is er van iedereen maar eentje



van sommigen zouden er toch meer mogen zijn!



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Interesse voor onze uitgaven?

Elke mens is uniek en... toch zijn we allemaal gelijk. Deze paradox is de kern van de menselijke waardigheid. We hebben in wezen allemaal dezelfde verlangens naar geluk en erkenning. Ten gronde maken ook dezelfde dingen ons bang, verdrietig, blij en hoopvol. We hebben dus allemaal hetzelfde recht op leven, erkenning, geluk en respect. Niemands leven is minder waard dan dat van een ander. Gelijk aan elkaar zijn we, en toch verschillend, want elke mens is uniek. Zo uniek dat hij of zij door niemand - wie dan ook - kan worden vervangen. Dit is de diepste waarheid van de menselijke waardigheid. Waren we niet uniek, dan waren we in te ruilen voor een ander en dus maar de helft of nog minder waard van wat de mens nu is. Gelukkig is er dus van iedereen maar eentje, dat verhoogt onze waardigheid. Nog om een andere reden is er gelukkig van iedereen maar eentje: onze eigen aard kent ook eigenaardigheden die misschien beter niet 'gespreid' hoeven te worden. Maar er zijn ook mensen die zo veel talent hebben of goedheid uitstralen, dat je denkt: van sommigen zouden er toch meer mogen zijn.

Mark Van de Voorde