

BIJSCHRIFT



SCAN ME

van Aswoensdag tot Pasen: bewust van eindigheid, hopen op eeuwigheid

ZONDAG 1 MAART

1ste zondag van de vasten
God spreekt doorheen de stilte.

ZONDAG 8 MAART

2de zondag van de vasten
Hou me niet vast.

ZONDAG 15 MAART

3de zondag van de vasten
Hij geeft je nieuwe levenskracht.

DONDERDAG 19 MAART

Feest van Jozef
De kracht van stille nabijheid.

ZONDAG 22 MAART

4de zondag van de vasten
Ogen die anders gaan zien.

WOENSDAG 25 MAART

Aankondiging van de Heer
Voor God is niets onmogelijk.

ZONDAG 29 MAART

5de zondag van de vasten
Zijn woord is opwekkend.

ZONDAG 5 APRIL

Palmzondag
Een klein teken van hoop.

DONDERDAG 9 APRIL

Witte Donderdag
Ga verder in Mijn spoor.

VRIJDAG 10 APRIL

Goede Vrijdag
Ik laat je niet alleen achter.

ZATERDAG 11 APRIL

Paaswake
Hoelang moeten wij wachten?

ZONDAG 12 APRIL

Pasen
God maakt zijn belofte waar.

‘Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Dit zinnetje klinkt veel Vlaamse (cultuur)katholieken bekend in de oren. Ik herinner het mij uit mijn prille kindertijd – mijn geheugen had er weliswaar een licht andere en meer dramatische versie van opgeslagen: gedenk O mens dat gij VAN stof zijt. Het askruisje maakte (toen nog) deel uit van de gelovige praktijk, zeg maar routine. Je stond niet of slechts even stil bij de verpletterende maar onafwendbare betekenis van die ene formule, ik toch niet... Met je verstand begreep je wel dat er ooit een einde kwam aan het leven maar dit leek eerder theoretisch en vooral veraf. Doorheen de jaren groeit het besef van de tijdelijkheid en eindigheid van het menselijk leven. Naarmate meer mensen je ontvallen, stel je jezelf de vraag wat er komt na de dood. Of er iets komt na de dood. Vurige en vastberaden christenen zullen poneren: ja uiteraard! Jezus is gestorven en verrezen – voor ons. En ons zal hetzelfde overkomen. Zeggen wij niet in de geloofsbelijdenis: ik geloof (...) in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? Afgesloten met een ferm Amen! Mij ontbreekt die stelligheid. Ik weet het niet. Mensen rondom mij zeggen: het is gedaan als je sterft. Basta. Finito. Game over. Laat je niks wijsmaken over een hemel. Wees rationeel. Aanvaard je eindigheid. Zij zijn even overtuig(en)d als de gelovigen van hierboven. En toch kan ik hen niet volgen in hun nochtans logisch onderbouwde redenering. Hoewel de tegenstelling tussen het bewust zijn van (je eigen) eindigheid en de hoop op een eeuwig hiernamaals (wat een prachtig woord trouwens) paradoxaal lijkt, ga ik, misschien tegen beter weten in, voor het tweede. Hoop doet toch leven, nietwaar? Vooral met het vooruitzicht op een zalig Pasen.

Ludwig Vanderbeke

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jol Merckaert - Mark Van de Venne - Anouk Verschueren - Sabbe Wechsinger - Ludwig Vanderbeke - Sarah Genty Imberger - ©UM - maart 2020