

BIJSCRIFT

Je moet niet
tegen iets zijn
om voor iets
anders
te zijn



SCAN MIJ

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: J. De Weert - Hout Van de Venne - Anthonis Verbeke - Erik Van der Linden - Ludo Van der Linden - Jeroen Van der Linden - Jeroen Van der Linden

The Beatles of the Stones, BMW of Mercedes, Real Madrid of Barcelona – dichterbij huis Club Brugge of Anderlecht – scouts of Chiro, links of rechts, gelovig of vrijzinnig, en zo kan je nog een tijdje doorgaan. Rivaliserende kampen, eeuwige opponenten, de tweestrijd al dan niet extra opgepoekt door handige marketingjongens.

En dan komt het moment waarop je moet kiezen voor de ene of de andere kant. Op basis van die keuze word je tot een clan gerekend – je behoort voortaan tot een groep aanhangers, leden, supporters, fans die zichzelf een soort eigen, vaak ietwat vage identiteit aanmeten. Kenmerkend hierbij is het zich afzetten tegen de antagonist, de ‘vijand’ van en aan de andere kant. Wij en zij denken, de goeie tegen de slechte waarbij de slechte enkel en alleen slecht zijn omdat ze toevalig niet bij de goeie horen ...

Gezonde wedijver is goed en wel zolang ze speels en plagerig blijft en elkaar met het nodige respect behandelt, ook al ben je een andere opinie toegedaan. Als je echter voor een ploeg, muziekgroep, jeugdweging gaat of kiest dan maak je best een positieve keuze. Sluit je ergens bij aan, to join in het Engels wat tegelijk ook verbinden betekent. Niet afsluiten of verwerpen maar met volle goesting omarmen. En vooral voor iets zijn, niet tegen. Je hoeft niet tegen iets te zijn om ergens voor te zijn.

Ludwig Vandebekke