

BIJSCHRIFT

heiligen zijn ook maar als gewone mensen begonnen



zondag 18 oktober

29ste zondag A • Je moet kiezen:
God of de keizer.

zondag 25 oktober

30ste zondag A • Hou van God
en van de ander als van jezelf.

zondag 1 november

Allerheiligen
Heiligen zijn zalige mensen.

maandag 2 november

Allerzielen
Blijf hun naam noemen.

zondag 8 november

32ste zondag A
Open je ogen voor de toekomst.

woensdag 11 november

Sint-Maarten
Als delen je sterkste kant wordt.

zondag 15 november

33ste zondag A • Zet je in
met jouw mogelijkheden.

zondag 22 november

Christus Koning
Een koning die herder bleef.

zondag 29 november

1ste adventszondag B
Neem je verantwoordelijkheid op.

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge

Redactie: Jef Maessens - Mark Van de Voorde - Antoon Vandeputte - Erik Verheyden - Lotte Vandendriessche - Heidi Gertynse - DSM - Sinter 1245

Als je aan iemand vraagt, wat hij of zij wil worden, is de kans onbestaande dat je als antwoord krijgt: Ik wil heilig worden! Niemand wil toch een “heilig boontje” zijn. Heilig is in de volkstaal synoniem van seutje, doetje, sulletje, vroom besje. Wie wil dat nu zijn? Jij niet, ik niet. We denken dat heiligen mensen zijn die hun leven lang een foutloos parcours hebben gereden en nooit buiten de lijntjes hebben gekleurd. Niets van aan evenwel. Heiligen zijn ook maar als gewone mensen begonnen. Het waren juist de mensen die wisten dat ze niet volmaakt waren maar die hun onvolmaaktheid wisten te overstijgen. En zo werden ze mensen van één stuk: heel! Dat is wat heilig betekent, mens zijn van één stuk die de samenleving heelt en weer heel maakt. Dat ze heil en heilzaamheid aankondigden maakte sommigen tot heiligen. Maar niemand wordt heilig verklaard tijdens zijn of haar leven, omdat heiligen geen heilige boontjes zijn. Heilig worden, mens van één stuk, is misschien toch iets om na te streven.

Mark Van de Voorde