

# BIJSCHRIFT

## 4 kaarsen licht

zien wat goed is  
inzien wat beter kan  
voorzien in wat moet  
uitzien naar wat komt

### *zondag 6 december*

2de adventszondag B • Doorbreek  
de woestijn van de eenzaamheid.

### *zondag 13 december*

3de adventszondag B  
Een boodschap van moed en hoop.

### *zondag 20 december*

4de adventszondag B  
Dit wordt een heel andere koning.

### *vrijdag 25 december*

Kerstmis  
Wees blij, Hij is onder ons.

### *zondag 27 december*

Heilige Familie  
Samen zorgen voor elkaar.

### *maandag 28 december*

Onschuldige kinderen  
Geef elk kind een toekomst.

### *vrijdag 1 januari*

Nieuwjaar  
Dromen worden w(m)ensen.

### *zondag 3 januari*

Openbaring van de Heer  
Iedereen mag weten dat Hij er is.

### *zondag 10 januari*

Doopsel van Jezus  
Zijn levensopdracht begint.



Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge  
Redactie: Mark Van de Voorde, Anthonis Vandecasteele, Erik Verschueren, Lucien Vandecasteele, Steven Gillyn, Pieter Coen, Sjoert 1248



SCAN MIJ

In deze barre coronatijden beseffen we heel goed wat het is om altijd weer te moeten wachten en uit te zien naar wat licht in de duistere dagen van beslotenheid en eenzaamheid. Ook ons coronawachten is dus in zekere zin verwachten. Verwachten dat kwade dingen eindelijk voorbij mogen gaan en dat goede dingen zo snel mogelijk terug zouden komen. Verwachten is dus dubbel: negatief én positief. Je keert je van iets af om je tot iets anders te keren. Verwachten is het heden tussen een gekend verleden en een onbekende toekomst. Verwachten is altijd 'n beetje tasten in het duister maar daarbij ook weten dat er licht aan zit te komen. Daarom ook heten de vier weken vóór Kerstmis advent, van 'adventus' dat komst betekent. Er is iets komende: de geboorte van een Mens die meer is dan een mens, én de geboorte van een nieuwe tijd die meer is dan de voortzetting van de tijd. Alles kan nieuw worden, als wij mensen van hoop en verwachting worden. Als we anders gaan kijken: zien wat goed is, inzien wat beter kan, voorzien in wat moet, uitzien naar wat komt. Vier kaarsen licht dus.

Mark Van de Voorde