

BIJSCHRIFT



SCAN MIJ

God gaf ons twee handen *één om te krijgen één om te geven*

zondag 17 januari 2de zondag B • Geroepen om met God samen te werken.	dinsdag 2 februari Lichtmis • Hij is licht voor alle mensen.	woensdag 17 februari Aswoensdag Uit de as weer opstaan.
zondag 24 januari 3de zondag B Kies een andere levensstijl.	zondag 7 februari 5de zondag B • In goede en kwade dagen is Hij er.	zondag 21 februari 1ste vastenzondag B • Heer, leid ook mij door de woestijn.
zondag 31 januari 4de zondag B • Hij spreekt met krachtige woorden.	zondag 14 februari 6de zondag B Elke mens is waardevol.	zondag 28 februari 2de vastenzondag B Heer, spreek tot mij.

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve 1 - 8000 Brugge
Redactie: Jef Mengaert - Mark Van de Voorde - Anton Vandepitte - Erika Nacheloot - Ludwig Vanderbeke - Beeld: Getty Images - OLM - Inart 1251

De coronatijd doet ons letterlijk aan den lijve en nog meer in onze geest ondervinden dat we niet kunnen zonder anderen. De mens is maar mens als hij medemens is en dat omdat hij per definitie en in wezen medemens is. Immers, voor alles zijn we afhankelijk van anderen. Zelfs een kluisenaar kan niet in leven blijven zonder minimaal contact met de samenleving. Zelfs als we alleen zijn, zijn we lotverbonden met de hele mensheid. Wij eten bijna letterlijk voor alles voortdurend uit de hand van de ander. We kunnen wel wat groenten kweken en een paar kippen laten scharrelen in een ren, maar ons bord moet met meer worden gevuld. Onze kennis hebben we gekregen van ouders, leraren en lotgenoten en gehaald uit boeken die anderen schreven. De draad van de kleren die we dragen, hebben wij niet gesponnen en geweven. Wij van onze kant geven onze kennis en ons kunnen terug aan de samenleving van wie wij alles kregen. God gaf ons twee handen, een om te krijgen, een om te geven.

Mark Van de Voorde