

BIJSCRIFT



SCAN MIJ

luisteren

is
soms
de betere
manier

van spreken

uitgeverij MUURKRANTEN vzw 50ste jaar • 7x per jaar 3 affiches • 7x 1500 affiches • www.muurkranten.be/de-muurkranten/

Redactie: Jif Mergaert • Mark Van de Voorde • Antoon Vandepulle • Erika Nechelpot • Ludwig Vanderbelle • Beeld: Getty Images • OUD • krant 1297

Een leuk praatje slaan, een tof babbeltje doen, effe je gedacht zeggen, kletsen en leuteren, snateren en tateren... Niks is leuker, toffer, zaliger, meer 'lekkhuih' dan met elkaar praten. Je kletst ook wat, als je heerlijk 'vibet' met iemand en 'flex' wilt hebben. Mensen zijn nu eenmaal gemaakt om te converseren. Woorden laten ons toe in elkaars wereld en leven binnen te komen. Praten zet de deur open naar elkaars denken, voelen, ervaren en weten. Je hebt tenslotte vrienden nodig die je kunt vertrouwen en die jou in vertrouwen nemen. Dan kunnen dingen gezegd worden die je anders blijft opkroppen. Vertellen is ook altijd een beetje vragen om een antwoord, een raad, een advies, een suggestie. Maar het gebeurt dat je met je mond vol tanden staat en niet meteen weet wat je zou kunnen zeggen. Je moet niet de 'big brain' willen uithangen door toch maar iets te verzinnen. 'Niet biggy doen!' Geen antwoord is soms ook een beter antwoord. Luisteren is soms de betere manier van spreken.

Mark Van de Voorde